

DAGUITSTAP HEUVELLAND DE GEHEIMEN VAN DE WIJNSTREEK EN DE COMMANDOBUNKER

Beste Raak-lid,

Op **zaterdag 10 mei** nodigen we je uit voor een boeiende daguitstap naar de prachtige streek in het Heuvelland.

We starten in de voormiddag met een bezoek aan het **wijndomein Entre-deux-Monts**, gelegen op de glooiende flanken tussen de Rodeberg en de Zwarteberg, recht in het hart van Heuvelland. Na een korte begeleide wandeling volgt een heerlijke wijndegustatie.



Na een smakelijke **lunch** in restaurant **Den Heksestoel** duiken we de geschiedenis in met een uniek bezoek aan de Commandobunker in de Kemmelberg.



Commandobunker: De geheimen van de Koude Oorlog. Ruim anderhalf uur duiken we onder in de buik van de Kemmelberg: een site vol geheime missies, onzichtbare vijanden en een alomtegenwoordige spanning die niemand onberoerd laat.

Programma:

9u15: Vertrek aan de kantine (met eigen vervoer)

11u15-12u45: Bezoek wijndomein Entre-deux-Monts

13u-14u30: Lunch in restaurant Den Heksestoel

15u/15u30-17u: Bezoek Commandobunker – De geheimen van de Koude Oorlog

17u-...: Afsluiten met een drankje in de buurt

We bieden ook de mogelijkheid om voor één van beide bezoeken in te schrijven!

Kostprijs

- **Bezoek wijndomein:** 20€/persoon
- **Lunch:** circa 35€/persoon (definitieve prijs volgt)
- **Bezoek commandobunker:** 10€/persoon

Inschrijven

We vragen je in te schrijven **vóór 15 maart** via ons e-mailadres kwbelversele@hotmail.com , zodat we zicht hebben op het aantal deelnemers en tijdig de reservaties kunnen maken in het restaurant en voor de gidsen.

Na inschrijving ontvang je verdere info over de definitieve prijs en betaling.

Tot binnenkort,

Bestuur Raak Elversele